



**Χαιρετισμός εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής των
Αντιπροσώπων κ. Δημήτρη Συλλούρη
στην τελετή αποφοίτησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου
Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 - ώρα 8.00 μ.μ.
Πανεπιστημιούπολη (Αγλαντζιά)**

Κύριε Πρόεδρε του Δ.Σ. του Πανεπιστημίου,
Κύριε Πρύτανη και μέλη της Συγκλήτου,
Αγαπητοί ακαδημαϊκοί,
Αγαπητοί απόφοιτοι,
Αγαπητοί γονείς,
Κυρίες και Κύριοι,

Με ξεχωριστή χαρά παρευρίσκομαι εκ μέρους του Προέδρου της Βουλής σε μια ακόμα τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η τελετή αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τους φοιτητές μας που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και ετοιμάζονται για μια δυναμική έφοδο στη ζωή και στο μέλλον. Σημαντική ταυτόχρονα και για τους γονείς αλλά και τους πανεπιστημιακούς δασκάλους που βλέπουν το πολύμοχθο έργο τους να καταξιώνεται και τους φοιτητές να ανοίγουν τα φτερά τους στην κοινωνία.

Ζούμε σήμερα στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας αλλά και της άναρχης παγκοσμιοποίησης, γι' αυτό και η παιδεία αποτελεί αντίβαρο και σταθερό, αναλλοίωτο και υπέρτατο αγαθό που μπορεί να εξανθρωπίζει τις κοινωνίες και να σφυρηλατεί τους άτυπους δεσμούς που συνδέουν τους ανθρώπους, καλλιεργούν την πνευματική ανάπτυξη και υπηρετούν διαχρονικά άφθορες αρχές και αξίες.

Ταυτόχρονα η παιδεία μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της κοινωνίας μας και να της προσδώσει ένα πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Στην Κύπρο βρισκόμαστε σε ένα οριακό και συνεχώς εξελισσόμενο σημείο ως προς τις εκπαιδευτικές κατευθύνσεις που θα καθορίσουν το μέλλον της παιδείας μας, με δεδομένες και τις νέες κοινωνικές προκλήσεις μέσα στο κλίμα αντιπαράθεσης που δημιουργεί η παγκοσμιοποίηση από τη μια και η αντίσταση του έθνους - κράτους από την άλλη, αλλά και μέσα σε συνθήκες έξαρσης της βίας και της τρομοκρατίας.

Στη σύγχρονη εποχή της έξαρσης των κοινωνικών, πολιτικών και οικονομικών αλλαγών, της έκρηξης της γνώσης και των επιστημονικών επιτευγμάτων και ιδιαίτερα της τεράστιας ανάπτυξης των σύγχρονων τεχνολογιών, η εκπαίδευση οφείλει να αναπτροσαρμόζεται και να μετασχηματίζεται συνεχώς, για να μπορεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες και επιταγές της κοινωνίας ώστε να μπορεί να διαμορφώνει το σύγχρονο άνθρωπο, που θα μπορεί να ζει με χαρά και αξιοπρέπεια, να συμβάλλει στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να συμβιώνει και να συνδημιουργεί στη σύγχρονη πολυπολιτισμική μας κοινωνία.

Ιδιαίτερα στις μέρες μας η παιδεία θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί οδοδείκτη και σταθερή πυξίδα προσανατολισμού, αλλά ταυτόχρονα και ισχυρό θεμέλιο συγκρότησης μιας κοινωνίας που επαγρυπνεί και ιδιαίτερα σ' ένα μικρό τόπο όπως το δικό μας όπου η παιδεία έχει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο. Ιδιαίτερα σε μια πατρίδα που εξακολουθεί να μαστίζεται από την τουρκική στρατιωτική κατοχή.

Αγαπητοί φίλοι,

Η παγκόσμια οικονομική κρίση που συγκλονίζει ιδιαίτερα σήμερα την ανθρωπότητα, δεν είναι μόνο κρίση οικονομική αλλά είναι πρωτίστως κρίση του ίδιου του ανθρώπινου πολιτισμού και των αξιών που έχει τις ρίζες της στην παγκοσμιοποίηση των οικονομικών σχέσεων, στη θεαματική τεχνολογική εξέλιξη και την κατάρρευση των κοινωνικών και πολιτισμικών προτύπων.

Η ανεξέλεγκτη οικονομία της αγοράς, συνδεδεμένη με τις χωρίς προηγούμενο τεχνολογικές καινοτομίες και ειδικότερα με την παγκοσμιοποίηση της τεχνολογίας και την κοινωνία των πληροφοριών, δημιουργεί νέα πολιτιστικά δεδομένα, πρότυπα και σχήματα, τα οποία απειλούν την ίδια την ύπαρξη και τον πυρήνα της παραδοσιακής πολιτιστικής φυσιογνωμίας και περαιτέρω την έννοια της εθνικής ταυτότητας που συνδέεται άμεσα μαζί τους.

Μια ρηξικέλευθη απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις είναι μια ισχυρή παιδεία, η οποία έχει τη δυνατότητα να εξανθρωπίσει την απάνθρωπη

παγκοσμιοποίηση και να στέκεται αντίβαρο στις αρνητικές της συνέπειες. Μια παιδεία που θα προτάξει ως προμετωπίδα της, αρχές και αξίες, όπως την αλληλεγγύη, την ανακατανομή του πλούτου, την υποταγή της οικονομίας της αγοράς στις ανάγκες της κοινωνίας και των ανθρώπων, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τη δύναμη της γνώσης, το διάλογο, τον πολιτισμό, την αντιμετώπιση των αιτίων της βίας και της τρομοκρατίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την οικολογική ισορροπία, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τόσα άλλα. Επίσης το δημοκρατικό έλεγχο απέναντι στην παντοδυναμία των ΜΜΕ και την κοινωνική λογοδοσία απέναντι στα φαινόμενα διαφθοράς και αδιαφάνειας.

Χρέος της Παιδείας μας η συλλογική μας άμυνα απέναντι σε αυτά τα φθοροποιά φαινόμενα και η ανατροπή της καλπάζουσας πορείας τους. Και με δημόσια ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που να λειτουργεί ως το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της έρευνας, της δημιουργικής διδασκαλίας, της αναζήτησης και της μάθησης. Με διεθνή χαρακτήρα, με μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείρισης. Με διαρκή στόχο την αριστεία, την προετοιμασία των αυριανών ενεργών πολιτών, τη σύνδεση με την επαγγελματική ζωή.

Θα ήταν παράλειψή μου επίσης να μην αναφερθώ στις διακρίσεις του Πανεπιστημίου Κύπρου σε πολλούς τομείς, γεγονός που μας κάνει όλους περήφανους αλλά ταυτόχρονα μας επιφορτίζει και με πρόσθετες ευθύνες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων.

Επιτρέψετε μου επίσης να αναφερθώ στο Μνημόνιο Συνεργασίας Βουλής και Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο ας σημειωθεί ήταν το πρώτο μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε η Βουλή και το οποίο αξιοποιήθηκε ήδη σε διάφορες περιπτώσεις. Να σημειωθεί ότι πρόθεση του Προέδρου της Βουλής είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση και ενεργοποίηση των προνοιών του μνημονίου αυτού σε ακόμα περισσότερους τομείς, καθώς και η επέκταση της συνεργασίας αυτής και με άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα που λειτουργούν στη Δημοκρατία, για το καλό του τόπου μας.

Θέλω, τελειώνοντας, να συγχαρώ εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, όλους τους συντελεστές του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ζήλο και την αφοσίωση τους για τη συνεχή ανέλιξη του ιδρύματος, που ήδη έχει καθιερωθεί τόσο στην Κύπρο όσο και διεθνώς ως ένα λαμπρό εκπαιδευτήριο αντάξιο των προσδοκιών, της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας.

Η Βουλή, θέλοντας να συμβάλει στην προσπάθεια αυτή, θεσμοθέτησε βραβείο το οποίο δίνεται στο φοιτητή ή τη φοιτήτρια που πρωτεύει στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Τέλος, θα ήταν παράλειψη μου να μην απευθύνω θερμό χαιρετισμό στους σημερινούς απόφοιτους μας και να τους ευχηθώ καλή σταδιοδρομία στη ζωή που ξεκινά μπροστά τους.

(Τον Πρόεδρο της Βουλής κ. Δημήτρη Συλλούρη εκπροσώπησε ο βουλευτής Δρ Αδάμος Αδάμου και διάβασε το σχετικό χαιρετισμό)