



**ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗ, ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗ**

**1<sup>η</sup> Ετήσια Διάλεξη ALPHA BANK «Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα. Τι πρέπει να αλλάξει»**

**Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012, ώρα 19:00μ.μ., Αιθ. Β108**

---

- Έντιμοι κύριοι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών κομμάτων,
- Αξιότιμα μέλη της Συγκλήτου & του Πρυτανικού Συμβουλίου,
- Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
- Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
- Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
- Κύριες και κύριοι,

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την 1η Ετήσια Διάλεξη των Βραβείων ALPHA BANK με θέμα «Το Κυπριακό Τραπεζικό Σύστημα. Τι πρέπει να αλλάξει».

Καταρχάς, επιθυμώ να συγχαρώ την Καθ. Μαρία Ιακώβου, του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΠΚ και τον κύριο Γιώργο Γεωργίου, Διευθύνοντα Σύμβουλο της ALPHA BANK, που αρχικά έθεσαν την ιδέα θέσπισης αυτών των Βραβείων στο τραπέζι και στη συνέχεια εργάστηκαν εντατικά για να υλοποιηθεί, με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε απόψε εδώ για την 1<sup>η</sup> Ετήσια Διάλεξη της Alpha Bank.

Παράλληλα, να ευχαριστήσω την Τράπεζα που γενναιόδωρα προσφέρει 10 Βραβεία, συνολικού ύψους €27.000 ετησίως, στους επιτυγχόντες φοιτητές διαφόρων Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, παρά τις δύσκολες οικονομικές συγκυρίες που όλοι οι οργανισμοί βιώνουν.

Θα ήθελα όμως να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στα δύο εξ αυτών, το Βραβείο Ελληνικού Πολιτισμού και το Βραβείο Νόστος Κατεχομένων, τα οποία πιστεύω πως έχουν ιδιαίτερη σημασία για όλους μας, καθώς σε ώρες οικονομικής κρίσης και κοινωνικών αναπροσαρμογών, η επιστροφή στις ρίζες και τις αξίες μας, αλλά και το να θυμηθούμε ποιοι είμαστε και πού πάμε, είναι αναγκαία για τη χάραξη μίας σταθερής πορείας για το μέλλον μας.

Ο σκοπός τους είναι εξαιρετικά σημαντικός: αφενός η ενθάρρυνση και η επιβράβευση της άριστης ακαδημαϊκής και ερευνητικής επίδοσης των φοιτητών μας και αφετέρου η τόνωση της ακαδημαϊκής και ερευνητικής τους δραστηριότητας, αλλά και η έμπρακτη υποστήριξή τους σε αυτό. Επιπλέον, τα βραβεία έχουν ιδιαίτερη σημασία διότι συνδέουν την εκπαίδευση με το οικονομικό και κοινωνικό γίγνεσθαι του



τόπου, και οι φοιτητές βραβεύονται συμβολικά με το χρηματικό ποσό που συνοδεύει το κάθε βραβείο, το οποίο αποτελεί την έμπρακτη αναγνώριση στις προσπάθειές τους και στη θέλησή τους για πρόοδο και γνώση.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνω στον αποψινό μας ομιλητή, κύριο Κωνσταντίνο Στεφάνου, Ανώτερο Οικονομολόγο της Παγκόσμιας Τράπεζας, που ήρθε από το εξωτερικό για να θέσει στη διάθεσή μας την εμπειρογνωμοσύνη του επί καίριας σημασίας θεμάτων που περιστρέφονται γύρω από το κυπριακό τραπεζικό σύστημα και την παγκόσμια οικονομία.

Οπότε, στο σημείο αυτό θα πω δύο λόγια, θέτοντας κάποια ερωτήματα για το θέμα της διάλεξης, πριν αναλυθούν σε βάθος και απαντηθούν από τον κ. Στεφάνου. Οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της κυπριακής οικονομίας την τελευταία 20ετία. Η επιτυχημένη προσπάθεια για προσέλκυση διεθνών επιχειρήσεων δημιούργησε ζήτηση για νομικές, λογιστικές και τραπεζικές υπηρεσίες.

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας γνώρισε μια μεγάλη ανάπτυξη και εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους και καλύτερους εργοδότες στην Κύπρο, απασχολώντας σήμερα πάνω από 12.000 άτομα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΕΤΥΚ. Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η ανάπτυξη των τραπεζικών εργασιών μετά την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ το 2004, γεγονός που ενίσχυσε την ελκυστικότητα της Κύπρου ως επιχειρηματικού και χρηματοπιστωτικού κέντρου.

Η Κύπρος όμως, δεν ήταν η μόνη χώρα που βρέθηκε να έχει ένα μεγάλο τραπεζικό τομέα σε σχέση με το μέγεθός της. Η ευφορία της περασμένης δεκαετίας με την τεράστια πιστωτική επέκταση και την υπερκατανάλωση πολλαπλασίασε το μέγεθος του τραπεζικού τομέα και εξέθρεψε φούσκες στις αγορές ακινήτων σε πολλές χώρες. Αποτέλεσμα είναι, να καλούμαστε σήμερα να διορθώσουμε τα λάθη και τις υπερβολές του παρελθόντος και να προσαρμόσουμε το βιοτικό μας επίπεδο στα επίπεδα που δικαιολογεί η παραγωγικότητα της οικονομίας μας.

Η προσαρμογή θα είναι οδυνηρή, όμως αποτελεί και μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε το μοντέλο ανάπτυξης που ακολουθήσαμε τα τελευταία χρόνια.



**Θέλουμε να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε ως χρηματοπιστωτικό και επιχειρηματικό κέντρο;**

Αν ναι, τότε αναπόφευκτα θα έχουμε έναν τραπεζικό τομέα που θα είναι μεγάλος σε σχέση με το μέγεθος της οικονομίας μας.

**Πώς ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους που αυτό εγκυμονεί;**

**Τι περιορισμούς θέτουμε στη λειτουργία των τραπεζών, ώστε να μην αποτελούν κίνδυνο για την οικονομία;**

**Πώς διαμορφώνουμε το εποπτικό πλαίσιο;**

Καθώς διαμορφώνουμε αυτό το νέο πλαίσιο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε τον νευραλγικό ρόλο του τραπεζικού τομέα σε μια οικονομία. Αποστολή του είναι να διοχετεύει τις αποταμιεύσεις των πολιτών σε παραγωγικές επενδύσεις που θα φέρουν ανάπτυξη και ευημερία. Αυτό πρέπει να είναι και το κύριο μας μέλημά μας, και όχι τα μπόνους και τα κεκτημένα.

Όπως γνωρίζετε δεν είμαι οικονομολόγος, αλλά ως φυσικός θα προσθέσω ακόμη μερικά και πιο προκλητικά ερωτήματα.

**Πώς θα αποτρέψουμε τη διαπλοκή ανάμεσα στις τράπεζες και τα πολιτικά κόμματα?**

**Πώς και γιατί τα χρέη των συνδεδεμένων κομματικών εταιριών παραγράφονται από τις τράπεζες, ενώ οι «μικροί» και ασήμαντοι για κάποιους άνθρωποι διώκονται για ένα μικρό δάνειο?**

**Πώς και γιατί οι μέτοχοι των μεγάλων κυπριακών τραπεζών δεν αμφισβητούν τις ηγεσίες των ιδρυμάτων τους, τους βασικούς ίσως συντελεστές της τραπεζικής καταιγίδας?**

**Ποιος ήταν ο ρόλος των τραπεζικών συντεχνιών όλη αυτήν την περίοδο?**

**Πώς αξιολογούνται οι ηγεσίες των συντεχνιών που μέχρι πρόσφατα βράβευαν γνωστούς και άγνωστους πειρατές των τραπεζικών μας οργανισμών?**

Εμείς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ο κόσμος της έρευνας και της δημιουργίας φρόνει πως δεν πρέπει να επιστρέψουμε στους ίδιους λανθασμένους δρόμους. Η Κύπρος πρέπει να έχει ένα ισχυρό τραπεζικό σύστημα που να το αντέχει η οικονομία της και ταυτόχρονα πρέπει να κινηθεί **Και** σε άλλες κατευθύνσεις που δεν είναι τίποτε άλλο από τα σύγχρονα χρυσορυχεία της Γνώσης, της Έρευνας και της Καινοτομίας.



Παράλληλα, με την ανάπτυξη του χρηματοπιστωτικού τομέα δεν πρέπει να αγνοήσουμε τις σύγχρονες πραγματικότητες. Σε αυτές τις διαδικασίες πρέπει να εμπλέξουμε τους νέους. Εξάλλου, πρόκειται για τη δική τους ζωή, για το δικό τους μέλλον.

Σας ευχαριστώ!