

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας
Εξοχότατε κ. Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ και της Σοσιαλιστικής Διεθνούς
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι
Κυρίες και Κύριοι

Τι είναι ο Ελληνισμός;
Είναι ο Γιάννος.

Ο Γιάννος Κρανιδιώτης είναι ο Κύπριος που έζησε και μεγάλωσε
ταυτόχρονα σε δύο κράτη, σε έναν χώρο.
Μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην Ελλάδα.
Μεγάλο κομμάτι της ζωής του στην Κύπρο.
Έτσι ήταν και με την ψυχή του.

Γιάννος,
Ο ελληνισμός σε ένα πρόσωπο.

Ο Γιάννος είναι ο Κύπριος πολιτικός που έγινε υπουργός αναπληρωτής
εξωτερικών της Ελλάδος.
Αποτελεί την πραγμάτωση της σχέσης του ελληνισμού της Κύπρου με
τον παγκόσμιο Ελληνισμό.

Ο Γιάννος,
αποτελεί τον Κύπριο του κόσμου, της εποχής της παγκοσμιοποίησης.
Είναι η Κύπρος του κόσμου.

Είναι ο άνθρωπος που αναδείχτηκε στα υψηλότερα αξιώματα της
πολιτικής στην Ελλάδα.
Ο πρώτος Κύπριος ευρωβουλευτής.

Καημός και φροντίδα του η μάνα του Κύπρος.
Τρυφερή του αγάπη ο γιος του,
Ο Νικόλας,
Τον πήρε μαζί του στο ταξίδι το μακρινό, το χωρίς επιστροφή.

Το θέλησε η ζωή πατέρας και γιος να δεθούν αδέλφια Κύπριοι σε έναν
κόσμο που αλλάζει.

Ο Γιάννος είχε την ικανότητα να μαθαίνει. Να εργάζεται συλλογικά για την υλοποίηση των σχεδίων που ύφανε.

Κοιμόταν με το όνειρο μιας Κύπρου ανεξάρτητης, κυρίαρχης,

Ξύπναγε με την πράξη που είχε συλλάβει,

Την Ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου,

Μια πορεία που θα έδινε ασφάλεια στο χρυσοπράσινο φύλλο ριγμένο στη θάλασσα.

Που θα απέτρεπε τα νέα επιθετικά σχέδια της Τουρκίας.

Που θα έκανε όπλο στα χέρια μας το διεθνές δίκαιο, τη δημοκρατική Ευρώπη

Σήμερα το ΙΣΤΑΜΕ

Μαζί με το Πανεπιστήμιο της Κύπρου και υπό την

Αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας

Τιμά το άξιο τέκνο αυτού του τόπου. Μεθαύριο θα κάνουμε το ίδιο και στην Αθήνα.

Ο Γιάννος υπήρξε εικλεκτό τέκνο για την Κύπρο, την Ελλάδα, τον Ελληνισμό και την Ευρώπη.

Ανήσυχος, μελετηρός, εργατικός, οραματιστής

Τον αγαπήσαμε για το χαμόγελο και την καρδιά του,

Την αθεράπευτη αισιοδοξία για την Κύπρο του.

Δεν ήταν δυνατό να τον ξεχάσουμε. Δεν θα το ξεχάσουμε. Άλλα και να θέλαμε δεν θα μπορούσαμε. Διότι η Κύπρος η πολιτική ηγεσία και ο Πρόεδρος της, γνωρίζει να τιμά τον προμηθέα της ευρωπαϊκής πολιτικής για την πατρίδα.

Δεν μπορούμε να τον ξεχάσουμε.

Διότι η Κύπρος δεν είναι πια αυτή που ήταν πριν μερικά χρόνια.

Είναι χάρη στις ενέργειες **και** του Γιάννου,

Μια Κύπρος του κόσμου και της Ευρώπης.

Και εάν οφείλουμε ως ΙΣΤΑΜΕ να ευχαριστήσουμε τον Κύπριο Πρόεδρο μία φορά που έθεσε υπό την Αιγίδα του την σημερινή εκδήλωση,

Θέλουμε να τον ευχαριστήσουμε διπλά, που είναι σήμερα κοντά μας,
Που μας τιμά με την παρουσία του και τον λόγο του.
Ο Δ. Χριστόφιας αποτελεί έναν ξεχωριστό φίλο για πολλούς από εμάς,
Είναι
Ένας ξεχωριστός πολιτικός που σεβόταν και εκτιμούσε ο Γιάννος
Κρανιδιώτης,

Ο Γ. Παπανδρέου είναι σήμερα εδώ κοντά μας και θα μιλήσει για την
Κύπρο, το Γιάννο, τους Κύπριους.

Εδώ στην Κύπρο των αγώνων, της ελπίδας,
Της Κύπρου της ανεκτικότητας και του σεβασμού στο διαφορετικό, στο
καινούργιο, στο δημιουργικό.

Σύντροφε Πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ σε ευχαριστούμε που ήρθες να
τιμήσεις τον

Γιάννο Κρανιδιώτη μαζί με εμάς όλους τους Κυπρίους.

Γνωρίζουμε την αγάπη σου για τον κυπριακό λαό.

Την πάλη που δώσατε μαζί με το Γιάννο προκειμένου να ενταχθεί η
Κύπρος στη μεγάλη Ευρωπαϊκή Οικογένεια.

Όλα δείχνουν ότι θα είσαι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ελλάδας.

Και εμείς οι Κύπριοι περιμένουμε με προσμονή και Ελπίδα τον λόγο
σου, το μήνυμά σου.

Τέλος, αλλά όχι ήσσονος σημασίας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους
συνδυοργανωτές της σημερινής ζεστής εκδήλωσης, το Πανεπιστήμιο
της Κύπρου, ένα πανεπιστήμιο με διεθνές κύρος, με ζωντανό
επιστημονικό έργο και κοινωνική παρουσία.

Κ.Πρύτανη σας ευχαριστούμε που ταξιδεύουμε αυτό το βράδυ μαζί στις
αναμνήσεις ενός λαού και στις ελπίδες του.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους εσάς για την παρουσία σας.
Όχι μόνο εγώ, αλλά και όλα τα στελέχη του ΙΣΤΑΜΕ που είναι
παρόντα,

Νιώθουμε ότι είμαστε Κύπριοι.

Είμαστε όλοι μας ένας από εσάς.

Η υπόθεση της Κύπρου ήταν, είναι και οφείλει να είναι υπόθεση όλου
του Ελληνισμού.