

Χαιρετισμός Πρύτανη Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητή Τάσου Χριστοφίδη  
Διάλεξη του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών Πρέσβη Κορνήλιου Κορνηλίου  
με θέμα «60 χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας: η πορεία της εξωτερικής μας πολιτικής»  
Τρίτη, 6 Οκτωβρίου 2020,  
Αίθουσα Διαλέξεων Β108 Κτήριο Συμβουλίου – Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης»,  
Πανεπιστημιούπολη, 17:00

---

1960 – 2020. Εξήντα χρόνια Κυπριακής Δημοκρατίας και μία ώριμη γόνιμη συζήτηση επιβάλλεται – απαιτείται - για να θυμηθούμε την ιστορία, αλλά και να μάθουμε απ’ αυτήν. Μια Κυπριακή Δημοκρατία, που οι πολίτες της και αρκετοί από την κατά καιρούς ηγεσία δεν την στήριξαν όπως έπρεπε, κάποιοι μάλιστα την υπόσκαψαν.

Με το μεγαλύτερο αγκάθι να παραμένει το άλυτο Κυπριακό, η χώρα μας καλείται να ανταπεξέλθει σε ένα δύσκολο γεωπολιτικό σκηνικό, με την Τουρκία απροκάλυπτη όσο ποτέ και με επιθετικές διαθέσεις να θέλει να παγιώσει τη θέση της ως περιφερειακή δύναμη και κυρίαρχη χώρα στην ευρύτερη περιοχή.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι ως μικρή χώρα δεν μπορούμε εκ των πραγμάτων να καθορίσουμε πολιτικές. Όμως πρέπει να βρούμε διπλωματικούς και ευφυείς τρόπους ώστε να είμαστε διαμορφωτές και συμμετοχοί στο μέλλον της πατρίδας μας και για αυτό χρειαζόμαστε έξυπνη, προδραστική και διορατική

διπλωματία. Και όταν αναφέρομαι σε διπλωματία, δεν μιλώ κατ' ανάγκην μόνο για την πολιτική διπλωματία.

Για να βγούμε από το σημερινό αδιέξοδο, χρειάζεται νηφάλια αντιμετώπιση, ορθολογιστική προσέγγιση, μακροχρόνιος σχεδιασμός. Χρειάζεται ορθή αντίληψη των δεδομένων, επίγνωση των αδυναμιών και των δυνατοτήτων μας. Χρειάζεται να γίνουν τολμηρά βήματα, να σχεδιάσουμε και να δουλέψουμε για το μέλλον της χώρας μας έχοντας ως γνώμονα την ευημερία των πολιτών και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων.

Χρειάζεται αυτός ο τόπος και οι πολίτες του, να επαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητές τους αναλογιζόμενοι το παρελθόν, αλλά κυρίως την ελπίδα και το όραμά τους για το μέλλον. Πρέπει να αποφασίσουμε πού θέλουμε να πάμε, ποιοι θέλουμε να είμαστε και πώς θα πετύχουμε τους στόχους μας.

Αγαπητοί συμπολίτες,

Για τα 60 χρόνια ζωής της Δημοκρατίας χρειάζεται να γίνει μία κριτική ανασκόπηση και για την εξωτερική μας πολιτική και για την εσωτερική διαχείριση της χώρας μας.

Έχουμε αναπτύξει εκείνες τις δομές, κοινωνικές και οικονομικές, για τις οποίες ως πολίτες να νιώθουμε ασφαλείς και περήφανοι;

Η καθημερινότητά μας, οι εμπειρίες μας, πολλές φορές αποδεικνύουν ότι ως χώρα ακόμα δεν ωριμάσαμε, ότι το εφήμερο όφελος, το πρόσκαιρο κέρδος, λειτουργεί εις βάρος της μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.

Σήμερα λοιπόν καλούμαστε ως χώρα και ως πολίτες να υιοθετήσουμε μία νέα κουλτούρα συμπεριφοράς, παιδείας και τρόπου σκέψης, τόσο σε πολιτειακό επίπεδο, όσο και ατομικά.

Οι πιο πάνω σκέψεις γίνονται γιατί οι επέτειοι δεν είναι μόνο ευκαιρία εορτασμού, αλλά κυρίως κριτικού προβληματισμού για το που βρισκόμαστε, τι πετύχαμε, ποιοι είναι οι μελλοντικοί στόχοι της χώρας μας και τι πρέπει να αλλάξουμε.

Ευχαριστώ πολύ το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβη Κορνήλιο Κορνηλίου, ο οποίος αποδέχθηκε την πρόσκλησή μας να είναι ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση και τον καλωσορίζω για ακόμα μία φορά στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ευχαριστώ επίσης τους τρεις εκλεκτούς συναδέλφους Κώστα Κωνσταντίνου, Τατιάνα

Συνοδινού και Νίκο Μούδουρο. Για ένα τόσο σημαντικό θέμα, οι τοποθετήσεις ειδημόνων ακαδημαϊκών έχουν ιδιαίτερη σημασία.

Σας ευχαριστώ.