

Ομιλία προεδρεύοντος ΦΕΠΑΝ 2017 Γιώργος Οικονομίδης

Αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα σήμερα, καθώς εκπροσωπώντας την φοιτητική ένωση του πανεπιστημίου μας, καλούμαι να χαιρετίσω αυτή την τόσο σημαντική στιγμή για όλους τους απόφοιτους. Ομολογώ ότι αισθάνομαι πολύ περίεργα, καθώς σήμερα, ένα υπέροχο ταξίδι φτάνει στο τέλος του. Είναι μια μέρα όπου αποτελεί το επιστέγασμα των κόπων και των χρόνων θυσιών του καθένα από εμάς. Οφείλουμε ένα τεράστιο ευχαριστώ τόσο στους εαυτούς μας, όσο και στους δικούς μας ανθρώπους για τις θυσίες των τελευταίων τεσσάρων χρόνων. Η αποψινή βραδιά λοιπόν, ανήκει σε εμάς, τους νέους επιστήμονες του τόπου καθώς και στους γονείς που ήρθαν να μας καμαρώσουν γιατί χωρίς την συμβολή τους, τίποτε δεν θα ήταν εφικτό.

Δεν σκοπεύω να μακρηγορήσω, απλά θα ήθελα να εστιάσω σε αυτά που θεωρώ σημαντικά και τα οποία πρέπει να έχουμε υπόψη μας ξεκινώντας την καινούρια ζωή. Πράγματα τα οποία αν κατανοήσουμε θα είμαστε πιο παραγωγικοί για τους εαυτούς και τη χώρα μας.

Συμφοιτήτριες και Συμφοιτητές,

Κάθε χρόνο στο πανεπιστήμιο, συνειδητοποιούσαμε ότι μπορούμε να καταφέρουμε περισσότερα από όσα νομίζαμε. Σε κάθε εξεταστική περίοδο αλλά και καθόλη τη διάρκεια της χρονιάς, μπορεί να νιώθαμε πιεσμένοι, όμως πάντα βρίσκαμε τον τρόπο να αντεπεξέλθουμε. Αναγκαστήκαμε να μάθουμε να λειτουργούμε σωστά κάτω από πίεση, οργανώνοντας το χρόνο μας, κάνοντας έρευνες και δουλεύοντας μεθοδικά. Αυτό λοιπόν για μένα, αποτελεί ένα σημαντικό αγαθό, που δύσκολα ξεχνιέται. Οι δεξιότητες. Κάνοντας μια ανασκόπηση, θα μπορούσα να αναφερθώ σε μια πληθώρα γνώσεων που αποκτήσαμε, όμως μαζί με αυτές αναπτύξαμε και ορισμένες δεξιότητες τις οποίες θα κουβαλούμε για πάντα. Αυτό αποτελεί και το κλειδί της δράσης μας μέσω του οποίου θα πρέπει να εκπληρώσουμε τα όνειρα μας. Όπως ο Βρετανός φιλόσοφος Χέρμπερτ Σπένσερ αναφέρει: «Ο κυριότερος στόχος της εκπαίδευσης δεν είναι η γνώση, αλλά η δράση».

Βρισκόμαστε στο μέσο μια εποχής όπου οι συνθήκες δεν είναι καθόλου ευνοϊκές για τη νεολαία. Οικονομική κρίση, διαφθορά, σκάνδαλα, είναι μερικά από τα φαινόμενα που ταλανίζουν την κοινωνία μας τα τελευταία χρόνια. Στο χέρι μας είναι όμως, να ανατρέψουμε αυτή την κατάσταση. Μπορεί να παρατηρείται μια ανάκαμψη, όμως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να καθησυχάζομαστε. Με το νεανικό θράσος που οφείλουμε όλοι να μας διακατέχει, πρέπει να αντικαθιστούμε κάθε κατεστραμμένο κομμάτι της κοινωνίας μας με ένα άλλο, νέο και πιο ανθεκτικό. Η γνώση και οι δεξιότητες που έχουμε στα χέρια μας, αποτελούν δύναμη την οποία πρέπει να εκμεταλλευθούμε στο έπακρον.

Το πτυχίο που θα πάρουμε απόψε στα χέρια μας, αποτελεί την αρχή ενός νέου ταξιδιού. Πιο μεγάλο, πιο δύσκολο. Ένα ταξίδι στο οποίο δεν πρέπει να φοβηθούμε ούτε τα εμπόδια αλλά ούτε και τα λάθη που ενδεχομένως θα κάνουμε. Πρέπει να έχουμε πάντα ως σκοπό μας μετά από ένα λάθος να διδασκόμαστε από αυτό, κερδίζοντας όσο περισσότερες εμπειρίες μπορούμε και να μην φοβόμαστε να πάρουμε ρίσκα προκειμένου να εκπληρώσουμε τα όνειρα μας. Κανείς δεν πρόκειται να μας χαρίσει τη ζωή που ονειρευόμαστε αλλά αυτή θα κερδηθεί μέσα από κόπους και σκληρή δουλειά. Η αντιξοότητα αφού ξεπεραστεί, οδηγεί στην ευτυχία. Να θυμάστε πως κάθε εμπόδιο αποτελεί μια ευκαιρία για ανάπτυξη.

Μέσα σε όλα αυτά καλούμαστε να απαλλαγούμε από τον φόβο της αποτυχίας. Αυτός ο ατέρμων φόβος της αποτυχίας μας παραλύει και μας κάνει να αναβάλουμε τα σχέδια και τα όνειρα μας. Δεν μπορούμε όμως να τα αναβάλουμε επ' αόριστον, περιμένοντας το πότε θα βρούμε πρόσφορο έδαφος. Πρέπει να κατακτήσουμε τους φόβους μας και να δοκιμάζουμε. Η ζωή θα μας εξετάζει συνεχώς και εμείς οφείλουμε να είμαστε συνεχώς έτοιμοι.

Η χώρα μας δεν έμαθε να λυγίζει ποτέ και ούτε εμείς πρόκειται. Ας αποτελέσουμε λοιπόν την γενιά που θα τα αλλάξει όλα και θα φέρει πίσω την ελπίδα. Ας προετοιμάσουμε το έδαφος για ένα καλύτερο μέλλον, τόσο για εμάς, όσο και για τους επόμενους. Καλή επιτυχία στις νέες προκλήσεις και να θυμάστε: Κάντε όνειρα και υλοποιήστε τα.

Ευχαριστώ πολύ.