

Η καθημερινή πλέον αποκάλυψη της βαθύτατης διαφθοράς, διαπλοκής και συναλλαγής σχεδόν σε όλες τις πτυχές της κρατικής λειτουργίας, στη διεκπεραίωση των δημόσιων και ιδιωτικών υποθέσεων, έχει αποκτήσει συστημικό χαρακτήρα.

Άτομα, κόμματα, συντεχνίες, υπηρεσίες, δήμαρχοι, πρώην υπουργοί, ποδοσφαιρικές ομάδες, συνεργατικά, τράπεζες, θεσμοί, που σε ευνοούμενες κοινωνίες είναι στυλοβάτες της κοινωνικής αρετής και μοχλοί κοινωνικής ευημερίας, στον τόπο μας αποδεικνύονται εστίες σήψης και αποσύνθεσης.

Μετά το 1960, είχαμε τα γεγονότα του '63 και του '74. Ανταρσίες, προδοσίες, πραξικόπημα, εισβολή.

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατασπαραγμένη από εξωτερικές δυνάμεις, αλλά και εκ των έσω. Μια Δημοκρατία που λεηλατήθηκε βάνουσα και αδικήθηκε παράφορα.

Έφτασε η στιγμή να ανοίξουμε όλα αυτά τα κεφάλαια της ιστορίας, αλλά και να διερευνήσουμε διεισδυτικά το πώς διαχειριστήκαμε αυτό το κυπριακό κράτος από το 1960 και μετά. Να μάθουμε, για παράδειγμα, σε ποιους μοιράστηκε η κρατική γη από το '60 μέχρι σήμερα.

Σε ποιους μοιράστηκαν οι τουρκοκυπριακές περιουσίες μετά το 74 και με ποια κριτήρια. Πώς και ποιοι ανώτεροι αξιωματούχοι του κράτους πλούτισαν κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Είναι καιρός να μας εξηγήσει κάποιος πώς και με ποια κριτήρια συγκροτούνται οι πολεοδομικές ζώνες και γιατί. Πώς οι στοχευόμενες τροποποιήσεις τους, μετατρέπουν κάποιους σε εκατομμυριούχους εν μία νυκτί. Γιατί κάποιοι εργολάβοι είναι τόσο γενναιόδωροι απέναντι σε πολιτικά πρόσωπα. Κοιτάζοντας τα μεγάλα έργα των τελευταίων χρόνων έχω την αίσθηση ότι, πολλά από αυτά, έγιναν για τους μεγαλοεργολάβους και όχι για τους πολίτες.

Είναι καιρός να μας πουν οι ηγέτες αυτής της χώρας, αλλά και οι τραπεζίτες της, πώς κατάφεραν να τη μετατρέψουν από ευημερούσα χώρα σε «περιφρονημένη ζητιάνα».

Η Κύπρος, που λόγω των συνθηκών αφήνουμε βίαια πίσω μας, η Κύπρος της ανεξαρτησίας και εντεύθεν, είναι μια Κύπρος που μας πλήγωσε βαθιά.

Πολιτικοί και πολίτες, συμμετοχοί του πελατειακού κράτους, δεν διαχειριστήκαμε ορθολογικά και ενάρετα το κράτος μας με τρόπο που να εξασφαλίσουμε την κοινή ευημερία. Φανήκαμε ανάξιοι της ιστορικής πρόκλησης να χτίσουμε το δικό μας κράτος με επιτυχία.

Αυτή η κλειστοφοβική γεωγραφία της κατοχής, που ορίζεται από τους εξωτερικούς εχθρούς και της διαφθοράς, που ορίζεται από τους εσωτερικούς εχθρούς, έχει γίνει ακόμη πιο ασφυκτική σήμερα από τον αποπνικτικό αέρα της εσωτερικής παρακμής μας, από τα φρικτά τείχη που

οριοθετεί η δική μας ηθική κατάπτωση. Η οικονομική κρίση δεν είναι παρά ένα από τα συμπτώματά της. Χρειαζόμαστε καθαρό αέρα και γρήγορα.

Χρειαζόμαστε, ως κράτος, ξεκάθαρο όραμα που θα το υπηρετήσουμε με συνέπεια, ταλέντο και προσήλωση για να θωρακίσουμε τη χώρα μας και να ανοίξουμε το δρόμο για λευτεριά και δικαίωση.

Οφείλουμε να βοηθήσουμε να χτιστεί ένα σύγχρονο σε όλες τις εκφάνσεις του κράτος, στο οποίο θα μπορούμε να είμαστε περήφανοι, αλλά και υπεύθυνοι, δημιουργικοί πολίτες.

### **Κυρίες και Κύριοι,**

Φοβάμαι... όταν ακούω κάποιους να μιλάνε για την πατρίδα. Φοβάμαι τους αυτόκλητους πατριώτες γιατί ξέρω καλά ότι Πατριωτισμός είναι να είσαι άριστος εφ'ω ετάχθης και πάντα να δουλεύεις σκληρά στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου για να δημιουργείς υπεραξία, να είσαι παραγωγικός για να ανοίγεις νέους δρόμους, να προάγεις την καινοτομία και να προσφέρεις ανάπτυξη και στο κοινωνικό σύνολο και στην πατρίδα σου.

**Πατριωτισμός** είναι να είσαι άτεγκτος και αδέκαστος με τη στάση ζωής σου και στη θέση ευθύνης σου απέναντι στην αδικία, την παρανομία και τη διαφθορά σε όλες της τις μορφές, να μην κάνεις εκπτώσεις και να επιδιώκεις την ανάδειξη και τιμωρία αυτών που τις προκαλούν, όποιοι και να είναι αυτοί και όποιο και αν είναι το προσωπικό κόστος που συνεπάγεται η στάση σου.

**Ψευτοπατριωτισμός** είναι να ανέχεσαι ή και να προάγεις τη συγκάλυψη και τη συγκατάβαση στην καλύτερη περίπτωση ή στην χειρότερη να αποτελείς μέρος του συστήματος της αδικίας και της διαφθοράς ή να θεωρείς ότι η

τιμωρία και η ανάληψη ευθυνών αφορά άλλους και όχι εσένα ή τον περίγυρό σου.

## **Κυρίες και Κύριοι,**

Στην πατρίδα μας υπάρχει ακόμη μια άλλη μορφή διαφθοράς που είναι εξίσου επικίνδυνη και καταστροφική. Η αναξιοκρατία που επικρατεί σχεδόν σε όλα τα επίπεδα του δημόσιου βίου!

Είναι καιρός να μας εξηγήσουν γιατί οι σημαντικές θέσεις προορίζονται μόνο για τα παιδιά του κομματικού σωλήνα του πολιτικού συστήματος.

Δυστυχώς, το κράτος μας είναι θεμελιωμένο στην αναξιοκρατία σε πολλά επίπεδα. Η ανωμαλία αυτή δεν είναι μόνο αδικία έναντι προσώπων, αλλά είναι, τελικά, μάστιγα και κίνδυνος για την ευημερία ολόκληρου του κοινωνικού συνόλου.

Είναι ένα σύστημα που παράγει συνεχώς χαμένες ευκαιρίες σε πολλά επίπεδα, που κοστίζει πολύ, μεταφορικά και κυριολεκτικά, που ανακυκλώνει τις χαμηλές προσδοκίες και τελικά προκαλεί την απάθεια και την αποστασιοποίηση των πολιτών. Πιστέψτε με, τα πάντα, κυριολεκτικά τα πάντα, έχουν να κάνουν με την ποιότητα των ανθρώπων!

**Πατριωτισμός**, λοιπόν, είναι να έχεις πάντα γνώμονα την αξιοκρατία για να εξυπηρετείται με τον καλύτερο τρόπο η πατρίδα, για να κινητοποιείται το καλύτερο διαθέσιμο ταλέντο για κάθε ανάγκη, για να διεκπεραιώνονται οι υποθέσεις με βέλτιστο όφελος για την κοινωνία συνολικά.

**Ψευτοπατριωτισμός** είναι να μιλάς συνεχώς για την αξιοκρατία και να ορκίζεσαι σε αυτήν και, ταυτόχρονα, να προάγεις συνεχώς τους φίλους σου, τους υποστηρικτές σου, ανθρώπους που είναι πασιφανώς ανεπαρκείς αλλά βολικοί και χειραγωγίσιμοι.

**Πατριωτισμός** είναι να σέβεσαι τα ταμεία του κράτους και να φροντίζεις για την διεύρυνση του εθνικού πλούτου!

Με μεγάλο ενδιαφέρον, όπως σίγουρα κι εσείς, αναμένω να ακούσω τα όσα θα μας πουν οι προσκεκλημένοι ομιλητές μας απόψε.

Σας ευχαριστώ!