



ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Χαιρετισμός του Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων

κ. Γιαννάκη Λ. Ομήρου

στην τελετή αποφοίτησης του Πανεπιστημίου Κύπρου

Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2012 - ώρα 8.00 μ.μ.

Πανεπιστημιούπολη (Αγλαντζιά)

ΑΥ. αναλαμβάνει
ΑΧ. φοιτητές (π.ε.)
ΑΥ. - Γουσίς

Με ξεχωριστή χαρά παρευρίσκομαι στην τελετή λήξης του ακαδημαϊκού έτους του Πανεπιστημίου Κύπρου. Μια σημαντική στιγμή για τους φοιτητές μας που ολοκληρώνουν τις σπουδές τους και ετοιμάζονται για μια δυναμική έφοδο στο μέλλον. Σημαντική στιγμή ταυτόχρονα και για τους πανεπιστημιακούς δασκάλους που βλέπουν το πολύμοχθο έργο τους να καταξιώνεται.

Κυρίες και κύριοι,

Αγαπητοί φοιτητές και απόφοιτοι,

Αγλαντζιά (π.ε.)

Στη σημερινή εποχή των τεχνολογικών αλλαγών, της πλημμυρίδας των γνώσεων και των πληροφοριών αλλά και μιας άναρχης και απάνθρωπης παγκοσμιοποίησης, η παιδεία αποτελεί σταθερό, αναλλοίωτο και υπέρτατο αγαθό που μπορεί να εξανθρωπίζει τις κοινωνίες και να σφυρηλατεί τους άτυπους δεσμούς που συνδέουν

τους ανθρώπους, καλλιεργούν την πνευματική ανάπτυξη και υπηρετούν διαχρονικά άφθορες αρχές και αξίες.

Η φετινή τελετή αποφοίτησης συμπίπτει με τις συνθήκες της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που πλήττει την Κύπρο, ως αποτέλεσμα δημοσιονομικών προβλημάτων, αλλά και της κατάρρευσης τμήματος του τραπεζικού τομέα.

Η Κύπρος βιώνει τις δραματικές συνέπειες της οικονομικής κρίσης, εν πολλοίς εξαιτίας της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτώβρη του 2011 για απομείωση του ελληνικού χρέους, χωρίς καμιά εκ μέρους τους πρόνοια προστασίας των κυπριακών τραπεζών. Στη συνέχεια η πρωτοφανής απόφαση του Eurogroup για την απομείωση καταθέσεων στην Κύπρο παραβίασε κατάφωρα το αναπαλλοτρίωτο ανθρώπινο δικαίωμα της ιδιοκτησίας και εκτιμάται ότι θα έχει αρνητικό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την Ε.Ε. διότι καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Ευρωπαίων πολιτών.

Η απόφαση καταπέλτης του Eurogroup, εν ολίγοις μετατρέπει την Κύπρο σε πειραματόζωο, υπονομεύει την ασφάλεια των συναλλαγών και την ελευθερία των συμβάσεων, εξουθενώνοντας ουσιαστικά το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Κύπρου και επιφέροντας βαρύ πλήγμα στην εθνική μας κυριαρχία. Εκτιμάται ότι τα μέτρα που επέβαλε η Τρόικα θα οδηγήσουν την κυπριακή

οικονομία σε βαθειά ύφεση, σε αύξηση της ανεργίας και περιθωριοποίηση ευρύτατων κοινωνικών ομάδων.

Θα πρέπει ακόμα να επισημάνω ότι όσοι πήραν αυτή την ανάληψη απόφαση δεν έλαβαν υπόψη ότι η Κύπρος βιώνει εδώ και 39 χρόνια τις συνέπειες της βάρβαρης εισβολής μιας χώρας που είναι μάλιστα υποψήφια για ένταξη στην Ε.Ε., της Τουρκίας. Δεν έλαβαν υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της εισβολής και της κατοχής, η Κύπρος έχασε το 70% των πλουτοπαραγωγικών της πόρων, είχε και έχει την υποχρέωση να στηρίζει 200 000 πρόσφυγες που εξακολουθούν να ζουν μακριά από τα σπίτια και τις περιουσίες τους, είχε και έχει την υποχρέωση να στηρίζει τις οικογένειες χιλιάδων νεκρών και αγνοουμένων της κυπριακής τραγωδίας του 1974.

Η αλληλεγγύη, που είναι θεμελιώδης αρχή της Ε.Ε. απουσίασε. Η απώλεια της εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας των πολιτών προς τις κυβερνήσεις και τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, οξύνουν περαιτέρω το δημοκρατικό έλλειμμα της Ε.Ε. και οδηγούν τους πολίτες σε απόγνωση, αβεβαιότητα και ευρωσκεπτικισμό. Οι αρχές της κοινοτικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, του αλληλοσεβασμού και της ισοτιμίας μεταξύ των εταίρων, αρχές και αξίες στις οποίες εδράζεται η Ε.Ε. και εγγυώνται για δεκαετίες την ειρήνη, την ασφάλεια και τη σταθερότητα της Ένωσης, καθιστώντας την πόλο έλξης για ένταξη νέων χωρών, έχουν

υπονομεύει και χρειάζονται επείγοντως αποκατάσταση και επαναβεβαίωση.

Όταν μιλούμε για Ε.Ε. είναι πλέον καιρός να πούμε ορισμένες αλήθειες. Για ποια Ένωση μιλούμε; Αυτή του πλούσιου Βορρά και του εξαρτημένου Νότου; Όταν μιλούμε για την Ευρωζώνη, αναφερόμαστε στις πολιτικές που καθορίζει μια ισχυρή χώρα ή μια ομάδα χωρών και επιβάλλονται σε χώρες που έχουν μεν το ίδιο νόμισμα αλλά όχι τις ίδιες οικονομικές δυνατότητες; Ποια είναι η Ε.Ε. της οποίας θεσμικά όργανα προσβλέπουν στην ευημερία αριθμών και όχι στην ευημερία των ανθρώπων; Σε ποια τραπεζική ένωση αναφερόμαστε, όταν τα μέτρα που επιβλήθηκαν στην Κύπρο υπονομεύουν σοβαρά τις προοπτικές μιας τέτοιας Ένωσης; Πάνω από όλα πώς επιδεικνύεται στην πράξη η βασική αρχή της αλληλεγγύης μεταξύ των χωρών μελών της Ε.Ε.;

Οι μέχρι τώρα προσπάθειες αντιμετώπισης της κρίσης πάσχουν και χαρακτηρίζονται από κραυγαλέα ανισότητα και έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας. Τα σχέδια διάσωσης και λιτότητας πάσχουν γιατί είναι ξένα με την ανάπτυξη και έχουν καταστεί συνώνυμα με τη μαζική φτώχεια, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την καλπάζουσα ανεργία. Τα αποφασιστικά μέτρα για ρύθμιση των αγορών απουσιάζουν.

Και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι εκείνοι που προκάλεσαν την κρίση θα καταβάλουν το τίμημα, αλλά και ότι πληρώνουν το αντίτιμο που τους αναλογεί στο κόστος εξόδου από την κρίση. Θέλω με την ευκαιρία να τονίσω ότι καθ' όσον αφορά την Κύπρο θα επιμείνουμε μέχρι τέλους στην κατανομή ευθυνών για την οικονομική τραγωδία που ζει η Κύπρος και την προσαγωγή όσων ενέχονται ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων.)

Ο φαύλος κύκλος της ύφεσης είναι βέβαιο ότι θα οδηγεί σε συνεχόμενες αυξήσεις του χρέους, σε οικονομική και χρηματοπιστωτική παράλυση και το κυριότερο σε μια προοπτική που δεν έχει μέλλον. Είναι κατεπείγουσα ανάγκη η κυπριακή οικονομία να ξαναβρεί το δρόμο της σταθερότητας στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης, για να απαλλαγούμε από τα δεσμά της τρόικας, του μνημονίου και της δανειακής σύμβασης. Αυτή σήμερα είναι η μεγάλη πρόκληση και η μεγάλη ευθύνη για όλους.

Κυρίες και κύριοι,
Αγαπητοί φοιτητές,

Δεν υπάρχει αποτελεσματικότερη άμυνα σε αυτή την οικονομική κρίση από μια παιδεία σύγχρονη, ισχυρή, ανθρωποκεντρική, σταθερά προσανατολισμένη να υπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και των κοινωνιών.

Με ένα Δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπως το Πανεπιστήμιο Κύπρου, που να λειτουργεί ως το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της έρευνας, της δημιουργικής διδασκαλίας, της αναζήτησης και της μάθησης. Με διεθνή χαρακτήρα, με μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείριση, υπόδειγμα διαφάνειας. Με διαρκή στόχο την αριστεία, την προετοιμασία των αυριανών ενεργών πολιτών, τη σύνδεση με την επαγγελματική ζωή.

Μέσα σε αυτό το κλίμα είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός εθνικού δημοκρατικού διαλόγου μακριά από λαϊκισμούς και δημαγωγία, στερεότυπα και ιδεολογήματα, για την υιοθέτηση πολιτικών που θα ανυψώσουν την παιδεία στο βάθος που της αρμόζει μέσα στην κυπριακή κοινωνία. Η ποσοτική διεύρυνση πρέπει να συμβαδίσει με την ποιοτική επέκταση, τις ανάγκες της νέας εποχής, το σεβασμό της ιστορίας, του πολιτισμού και της εθνικής μας καταγωγής αλλά και της επιταγής για εκσυγχρονισμό και μεταρρυθμίσεις.

Θέλω, τελιώνοντας, να συγχαρώ εκ μέρους της Βουλής των Αντιπροσώπων, όλους τους συντελεστές του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ζήλο και την αφοσίωση τους για τη συνεχή ανέλιξη του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος της χώρας μας, που ήδη έχει καθιερωθεί σαν ένα λαμπρό εκπαιδευτήριο αντάξιο των φιλοδοξιών, της ιστορίας και του πολιτισμού της χώρας μας.

Τέλος, θερμά συγχαρητήρια στους απόφοιτους για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους και ευχές για μια λαμπρή σταδιοδρομία.

PANEPISTIMIO-KYPROU-APOFITISI