

Χαιρετισμός του Προέδρου της Επιτροπής
Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων Νίκου
Τορναρίτη στην τελετή αποφοίτησης του
Πανεπιστημίου Κύπρου στις 29.6.12 ώρα 20:00

Κύριε Πρύτανη,
Φίλοι ακαδημαϊκοί
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Αγαπητοί γονείς,
Αγαπητές και αγαπητοί Απόφοιτοι,
Κυρίες και κύριοι,

Σήμερα, ημέρα της τελετής αποφοίτησης, πρέπει να αξιολογήσουμε την πορεία μας. Να βάλουμε πιο ψηλά τον πήχη στις προσωπικές και συλλογικές φιλοδοξίες για το καλό της Κύπρου μας.

Η απόκτηση ενός πανεπιστημιακού τίτλου, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα σταθμό στη ζωή του καθενός μας. Δε πρόκειται ποτέ να ξεχάσω τα συναισθήματα που με διακατείχαν στη δική μου αποφοίτηση. Ήταν μία αίσθηση προσωπικής περηφάνιας, ανάμικτης με αισθήματα

ανασφάλειας για το μεγάλο άγνωστο που ξεκινούσε από την επόμενη ημέρα...

Όταν είσαι φοιτητής ζεις στην ασφάλεια της φοιτητικής ζωής, της καθημερινότητας των διαλέξεων, μετράς τον χρόνο με εξάμηνα, έχεις τις εξετάσεις για ορόσημα και η ζωή κυλά με ένα τρόπο σίγουρο και αναμενόμενο ... ακόμα και στις περιπτώσεις εκείνες που μπορεί να αποτύχεις σε κάποιο μάθημα. Περιλαμβάνονται όλα μέσα στο πακέτο της γλυκιάς φοιτητικής ζωής.

Όμως αγαπητοί απόφοιτοι, η χαρά της προσωπικής καταξίωσης ξεκινά από τη στιγμή που θα ριχτείτε στην αγορά εργασίας. Το ταξίδι δε θα είναι εύκολο και θα έχετε να κάνετε δύσκολες επιλογές. Θα βρεθείτε μπροστά σε κρίσιμα διλήμματα αλλά και στην ανάγκη να δημιουργήσετε εσείς οι ίδιοι τις ευκαιρίες. Μη διστάσετε να δοκιμάσετε καινούρια πράγματα, ακόμη και διαφορετικά από αυτά που αρχικά βάλατε στο μυαλό σας. Η απογοήτευση σε κάποιο στάδιο μπορεί να είναι αναπόφευκτη αλλά δεν είναι το τέλος είναι απλά ένας σταθμός μέχρι την τελική καταξίωση.

Φυσικά αγαπητοί μου το στοίχημα της δικής σας επιτυχίας είναι υπόθεση προσωπική αλλά και συλλογική. Είναι χρέος της πολιτείας και όλων των θεσμών που εμπλέκονται σε ζητήματα παιδείας να σχεδιάσουμε με όραμα την παιδεία του σήμερα, με σκοπό, να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του αύριο. Να σχεδιάσουμε και να εφαρμόσουμε σήμερα για να προετοιμάσουμε τους πολίτες του αύριο με παιδεία κατά την άποψη μου προσανατολισμένη σε οκτώ κεντρικούς άξονες:

Πρώτο, η ανώτατη εκπαίδευση πρέπει επιτέλους να τύχει λεπτομερούς χαρτογράφησης. Το κράτος αλλά και ο κάθε πολίτης πρέπει να είναι γνώστες της σύγχρονης πραγματικότητας τόσο στην παιδεία, όσο και στην αγορά εργασίας. Έτσι η επιστημονικά έγκυρη και κοινωνικά προσανατολισμένη χαρτογράφηση της ανώτατης εκπαίδευσης θα αποτελέσει την αιχμή του δόρατος σε μία ρεαλιστική προσπάθεια αναχαίτισης της νεανικής ανεργίας και της μαζικής φυγής Κύπριων επιστημόνων για εξεύρεση εργασίας σε χώρες του εξωτερικού.

Δεύτερο, είναι αδήριτη ανάγκη η προσφορά επικαιροποιημένου επαγγελματικού προσανατολισμού στα γυμνάσια και λύκεια. Οι μαθητές και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν έγκαιρα και ρεαλιστικά τις πραγματικές πιθανότητες απορρόφησής τους σε κάθε

επάγγελμα και να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τρίτο, το κράτος οφείλει να επενδύσει ορθολογιστικά το δημόσιο χρήμα στην εκπαίδευση και να επιχορηγεί τις σπουδές με μοναδικό κριτήριο την ακαδημαϊκή αριστεία. Ιδανικά, το κράτος θα πρέπει να γνωρίζει για τον κάθε ένα που τυγχάνει οποιασδήποτε μορφής επιχορήγησης για σπουδές τις πιθανές θέσεις εργασίας στις οποίες θα μπορέσει να απορροφηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά την αποφοίτησή του.

Τέταρτο η επαγγελματική εκπαίδευση πρέπει να αναβαθμιστεί αφού διαφαίνεται ότι αυτή η κατεύθυνση βρίσκει άμεση απήχηση στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Πέμπτο η εκπαίδευση πρέπει να αναπτυχθεί με προσανατολισμό την καινοτομία, τη δημιουργικότητα, την ιδιωτική πρωτοβουλία, την έρευνα και τα νέα επαγγέλματα.

Έκτο, το κράτος πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερα στην επιμόρφωση και δια βίου εκπαίδευση των πολιτών του.

Έβδομο, η πολιτική σε θέματα παιδείας πρέπει να αποκτήσει υπερκομματικό χαρακτήρα. Δεν χωρούν μικροκομματικές σκοπιμότητες και δεν αρκούν βραχυπρόθεσμοι προγραμματισμοί για ένα τόσο ευαίσθητο και πολυδιάστατο τομέα και τέλος πρέπει να επενδύσουμε στην εξωστρέφεια, με κύρια της χαρακτηριστικά την πολυγλωσσία, την κινητικότητα και την πολυπολιτισμικότητα.

Αγαπητοί φίλοι των Πρυτανικών αρχών, αγαπητή ακαδημία,

Σας καλώ να υιοθετήσετε ενεργά και με όραμα τους πιο πάνω άξονες στους στρατηγικούς σας σχεδιασμούς για το μέλλον των πανεπιστημίων μας. Καλώ ταυτόχρονα τους γονείς, εκπαιδευτικές οργανώσεις και οργανωμένα σύνολα να αγκαλιάσουν τις αλλαγές.

Η οικονομική κρίση, τα ψηλά ποσοστά ανεργίας ανάμεσα στους νέους ανθρώπους και η αναμενόμενη προσχώρησή μας στον μηχανισμό στήριξης φανερώνουν την κρισιμότητα της κατάστασης. Σε συνθήκες δύσκολες είναι που αναδεικνύεται η ανωτερότητα των επιστημόνων μας, για την οποία εξάλλου δεν έχω καμία αμφιβολία...

Κλείνοντας επιθυμώ να στείλω ένα τελευταίο μήνυμα προς τους απόφοιτους μας.

Φίλες και φίλοι,

Η πρόκληση για εσάς δεν είναι απλά να πετύχετε επαγγελματικά αλλά και να παραμείνετε αισιόδοξοι, ανταγωνιστικοί, ενημερωμένοι και κυρίως ενεργοί και δημοκρατικοί πολίτες, μακριά από ακραία κινήματα ή τάσεις ξενοφοβίας και ρατσισμού.

Γι αυτό βγείτε να κατακτήσετε τον κόσμο, με αυτοπεποίθηση αλλά χωρίς αλαζονεία.

Με πίστη δίχως έπαρση.

Με όπλο σας τις γνώσεις και τις δεξιότητες χωρίς να εφησυχάζετε.

Αποφύγετε να είστε θύμα ή θύτης αναξιοκρατικών παρεμβάσεων, διότι όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, «η μεγαλύτερη ανισότητα είναι η εξίσωση των άνισων»!

Πολεμήστε τη διαφθορά, γιατί η διαφθορά του σήμερα υπονομεύει τη νέα γενιά του αύριο.

Αλλάξτε τον τόπο σας, γίνεται εσείς ο καταλύτης της μεγάλης αλλαγής!

Καλή επιτυχία στο νέο σας ξεκίνημα!